

## Drie tweelingen in dezelfde klas !

Als iemand weet dat heemkunde jouw passie is, worden er tijdens een bezoekje nogal eens foto's of andere heemkundig interessante zaken tevoorschijn gehaald. De gastheer of gastvrouw voelt blijkbaar haarfijn aan dat heemkundigen, doordat zij zich in familie- en / of lokale geschiedenis verdiepen, daarvoor veel interesse hebben. Als gevolg hiervan volgt er vaak al vrij snel een geanimeerd gesprek. Vooral ouderen ervaren het als prettig om op een dergelijke manier met iemand in gesprek te komen om zo aansluiting te krijgen met hun eigen belevingswereld. Het idee om een artikel over de drie tweelingen te maken is zo ontstaan. Tijdens een van mijn bezoekjes kwam de kinderfoto ter tafel.

### Een zeer zeldzaam fenomeen

Een aantal jaren geleden kreeg ik bij de familie Gabriëls bijgaande foto te zien. Voor de meeste buitenstaanders een gewone foto, waarop zes kinderen staan afgebeeld. Voor de gastheer, die mij de foto liet zien, was het echter wel een héél bijzondere foto. Op de foto blijken namelijk drie tweelingen te staan afgebeeld uit één en dezelfde klas van de Dungense lagere school. Ook de gastheer met zijn tweelingbroer staan op de foto. De foto werd in april 1942 gemaakt door meester Walter van de Westelaken op de speelplaats van de voormalige St-Jozefschool aan het Grinsel (de huidige bibliotheek). De afgebeelde kinderen zijn allen in 1934 geboren en zouden dus in de loop van 2009 vijfënzeventig jaar zijn geworden, ware het niet dat inmiddels drie van de zes toenmalige kinderen zijn overleden. Dat er in een kleine dorpsgemeenschap drie tweelingen in hetzelfde jaar geboren zijn is op zich al vrij uniek. Het merkwaardige zit echter in het feit dat de drie tweelingen ook nog allemaal van het mannelijk geslacht waren. In een tijd dat er in ons dorp nog een aparte jongens- en meisjesschool was, maakt de foto wel heel uitzonderlijk.



*Walter van de Westelaken was van 1941 tot 1944 onderwijzer aan de Dungense lagere school. Hier is hij te zien tussen zijn collega's. V.l.n.r. : Gerard Donders, Walter van de Westelaken, Lambert Toelen, Jozef Kustermans, Albert Vogelaar, Jan Hommes en Piet Goossens*

### Wie staan er op de foto ?

Op de bovenste rij links staat Mies Gabriëls. Zijn broer en gastheer Antoon staat rechts. Mies en Antoon werden in april 1934 in Schijndel geboren als jongste uit het huwelijk van Marinus Gabriëls en Antonia Santegoets. Vader Gabriëls had een boerendoentje en was daarnaast veehandelaar. Hij woonde met zijn gezin aan Zijweg Dungen, nabij de huidige autohandelaar Van Aarle. Zoals in die tijd gebruikelijk was droegen de meeste kinderen klompen. De klompen zullen ongetwijfeld door de toenmalig plaatselijk klompenmaker Jan Kuipers in de



*Boven v.l.n.r.: Mies en Toon Gabriëls, midden: Tonnie en Harrie Willems en onder: Piet en Frans van Lieshout*

Zandstraat zijn gemaakt. Omdat de afstand naar de lagere school op de Boschweg in Schijndel nog groter was, gingen Mies en Antoon in Den Dungen naar de lagere school. Dat hield voor de kinderen in dat zij een afstand van circa drie kilometer vijf maal per week, twee maal daags op en neer naar de school aan het Grinsel, moesten lopen. Op zaterdag werden de kinderen maar een halve dag op de school verwacht. Verder werd op zondag de afstand minstens eenmaal voor een kerkbezoek afgelegd. Een en ander kwam er op neer dat de kinderen wekelijks een afstand van circa 72 km. te voet aflegden. De daarbij opgebouwde conditie kwam hen later goed van pas. Jarenlang hebben beiden in het eerste elftal van Schijndel c.q. van Sint-Michiëlsgestel gevoetbald. De gebroeders Gabriëls fietsen en/of wandelen anno 2009 nog elke dag een respectabele afstand om hun conditie op peil te houden. Mies en Antoon Gabriëls werkten circa vijfëndertig jaar als melkslijter bij de St-Jan in Den Bosch.

Links onder zit Piet van Lieshout en rechts onder zijn broer Frans. Piet en Frans werden in augustus 1934 in Den Dungen geboren als jongste uit het eerste huwelijk van Harrie van Lieshout en zijn vrouw Hendrika Johanna van Bunschot. Vader Van Lieshout was mandenmaker van beroep en woonde met zijn gezin in een in de jaren zestig afgebroken boerderijtje aan het Grinsel. Piet overleed circa tien jaar geleden, kort voordat hij zijn pensioen-gerechtigde leeftijd zou bereiken. Hij woonde destijds in Kerkdriel en was in de Amsterdamse haven werkzaam geweest. Broer Frans werkte op een schoenfabriek en was later bij de Herven in Den Bosch in dienst. Veel Dungenaren zullen zich vader Van Lieshout ongetwijfeld nog herinneren als de bekende Dungense ijscoman.

In het midden links staat Tonnie Willems en rechts daarvan zijn broer Harrie. Tonnie en Harrie werden in oktober 1934 in Den Dungen geboren als oudste kinderen uit het huwelijk van Harrie Willems en Maria Hendrika Mulders. Vader Willems was timmerman van beroep en woonde na zijn huwelijk in een nieuw gebouwde woning in de toenmalige Korte Litsersstraat (huidige Bramenlandstraat nr. 9). Tonnie is op eenentwintigjarige leeftijd overleden. Harrie Willems junior was lange tijd als timmerman werkzaam en was later jarenlang uitvoerder bij de firma Heijmans in Rosmalen. Harrie Willems overleed in 2007.



*De voormalige St. Jozefschool aan het Grinsel in 2009. Rechts van de hoofdbouw was toentertijd de woning van de hoofdonderwijzer.*



Gevelsteen van de voormalige St. Jozefschool.

**Bron :**

Henk van Gestel, Drie tweelingen in één klas, in : Het Griensvenneke, jrg. 29 (nov. 2004), nr. 4, pagina 111.