

## Thijs van Piet Bosch, zeventig jaar melkboer in Den Bosch

Augustus 2000 vierde Mathijs van der Bruggen, in Den Dungen beter bekend als Thijs van Piet Bosch, bij Boer Goossens zijn 70-jarig jubileum als melkboer. In het onlangs verschenen eerste nummer van Het Griensvenneke, het periodiek van de Dungense heemkundevereniging "Op die Dunghen", schrijft André Schoones in de serie "Het kwartierblad van" over Thijs en zijn familie. Deze familie is oorspronkelijk afkomstig uit Vught, maar woont sinds de eerste helft van de 19e eeuw in Den Dungen. In 1900 verkocht zijn grootmoeder Mieke van der Bruggen-van Rooij, bekend als Mieke Bosch, al melk op de markt in Den Bosch. In december 2012 stopte Thijs' kleinzoon Piet met zijn rijdende winkel, waarmee er een einde kwam aan vier generaties melkventen in Den Bosch.



Trouwfoto (18 mei 1943) van Thijs van der Bruggen en Marie van Grinsven. Staand v.l.n.r.: Wim, Harrie, Anna, Jo, Marie, Adriaan, Toos en Piet. Zittend v.l.n.r.: moeder Adriana van der Bruggen-Broeren, Thijs en Marie en vader Piet van der Bruggen.

### Bier van het Maaskantje

In het tijdschrift van de Dungense heemkundevereniging staan sinds juni 2007 artikelen van de hand van Henk Beijers uit Vught met als titel "Gelezen in archieven". Henk is een vaste bezoeker van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), gevestigd in de Citadel in Den Bosch. Beijers bestudeert allerlei archieven en werkt die om tot begrijpelijke taal om de gegevens daarna voor het grote publiek op zijn website toegankelijk te maken. Bij zijn onderzoek komt hij vaak ook interessante voorvallen tegen die zich in Den Dungen of het Maaskantje hebben afgespeeld. In het onlangs verschenen nummer van Het Griensvenneke staat een artikel over een verklaring van oudere inwoners, gewezen 'borgemeesters' uit Den Dungen, omtrent de locatie van een brouwerij aan het Maaskantje en de verhuur daarvan 'op het scheijden' van de heerlijkheid Sint-Michielsgestel en de parochie Den Dungen.

### Dungense en Maaskantse begraafplaatsen

Tot begin 19e eeuw was het de gewoonte overledenen te begraven in of rond de kerk. In 1829 kwam er een definitief verbod om in een kerk lijken te begraven, met uitzondering van leden van de Koninklijke Familie. Daarnaast was het streven van de overheid om het begraven, vanwege

gezondheidsredenen, te verplaatsen naar nieuw aan te leggen begraafplaatsen buiten de bebouwde kom van steden of dorpen. In een eerste artikel over de begraafplaatsen schrijft Henk van Gestel over hoe een en ander in Den Dungen en het Maaskantje verging en over de diverse locaties van de algemene begraafplaats. Sinds 1948 maakt de algemene begraafplaats deel uit van de begraafplaats aan het Maaskantje. Omdat omstreeks 2005 de algemene begraafplaats aan de Nieuwstraat te Sint-Michielsgestel “vol” was, werd er naast de vergroting van het parochiële kerkhof aan het Maaskantje een nieuwe algemeen begraafplaats voor die gemeente aangelegd.



Twee kruizen van de graven van de gesneuvelde Duitse soldaten. Op de voorgrond de drie graven van Nederlandse militairen, die op bevel van de Duitse bezetter hier werden herbegraven.

### **Handgraanmolens**

In de serie "Uit de Dungense heemcollectie" schrijft Harrie Maas dit keer over handgraanmolens. De Dungense heemkundervereniging beschikt over een oude “kweern” zoals de oude benaming luidde waarvan niet bekend hoe oud deze is. Een “vernieuwing” is te zien in de vorm van een gietijzeren molen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Toen in de oorlog brood en bloem op de bon gingen kwam, zoals één van de geïnterviewde zei, “de oude bakkerij weer voor den dag”. Enkele exemplaren tonen de inventiviteit van toen.

Het Griensvenneke is te koop bij Perry Pijnappels, Dries 7, 5271 ZA in Sint-Michielsgestel. (tel.: 073-8507203) of [secretaris@heemkundedendungen.nl](mailto:secretaris@heemkundedendungen.nl)

Verder is het periodiek verkrijgbaar bij The Read Shop, Petrus Dondersplein nr. 14 in Sint-Michielsgestel. Bij het secretariaat zijn ook (alle) eerder verschenen publicaties van de vereniging verkrijgbaar. Wilt u het periodiek vier keer per jaar ontvangen? Het lidmaatschap kost jaarlijks slechts 12,50 Euro (Den Dungen/Maaskantje). Overige leden betalen i.v.m. portokosten 19,50 Euro per jaar. Nadere informatie: [www.heemkundedendungen.nl](http://www.heemkundedendungen.nl)