

# **Bezoek van de heemkring 'Op die Dunghen' aan Park, Keerbergen, Putte en Erps-Kwerps op 25 juni 2023**

## **Dr. Hist. Henri Vannoppen**

Na de coronaperiode werd de uitwisseling met de heemkring 'Op die Dunghen' opnieuw aangepakt. Op 25 juni 2023 kwam 17 leden van de Noord-Brabantse heemkring o.l.v. voorzitter Jaap Claerhoudt met auto's en een busje in het Erfgoedhuis Kortenberg aan. Ze werden door het Erfgoedhuis Kortenberg ontvangen met koffie en thee en 'Everbergse broektessen' (appelflappen). De Nederlands heemkring werd de gehele dag begeleid door voorzitter Dr. Henri Vannoppen en door Willy en Carine Vandervelden, die aan de basis lagen van de jumelage.

Om 11u10 werden ze rondgeleid in de Abdij van Park-Heverlee rond het thema 'Leven in de abdij' door de Westvlaamse gids Kathia Glabeke, ook gids van Midden-Brabant. De Norbertijnenabdij van Park werd in 1129 gesticht. Godfried met de Baard, Hertog van Brabant, schonk zijn jachtpark aan de Norbertijnen en dit werd de abdij van Park. In de pandgangen vonden we 41 glasramen uit de periode 1635-1644 door glazenier Jan De Caumont. Ze beeldden het leven van Norbertus uit, die in 1121 de orde van de Norbertijnen stichtte in Prémontré, 10 km ten westen van Laon in Frankrijk. In de refter en de bibliotheek van Park zagen we de prachtige plafonddecoratie, stucwerk van de kalksnijder Jan Christiaan Hansche. De Norbertijnen dragen een witte pij vandaar de naam Witheren. Er waren binnenheren, die in de abdij verbleven en buitenheren, die parochies beheerden. Sommige kanunniken waren licentiaat in de theologie. Een schilderij gaf 8 namen van theologen uit de abdij van Park telkens met hun academisch wapenschild. In de abdijkerk, sedert 1803 ook parochiekerk, heeft men het koorgestoelte, het grafmonument van de overleden abten en de abtstroon. Er zijn in 2023 nog twee Witheren, die gestuurd zijn van uit de Norbertijnenabdij van Averbode. Er is geen abt meer in de abdij van Park omdat men daarvoor 12 paters in de abdij moet hebben. Via de hoevegebouwen, de watermolen en de verschillende poorten verlieten we de Norbertijnenabdij van Park, eigenlijk de

mooist bewaarde abdij van de Nederlanden. We hoorden nog even het klokkenspel van de nieuwe beiaard uit de abdijkerk.

We dineerden in Het Kasteel van Keerbergen. Na de tomatenroomsoep was er keuze tussen een vleesmenu (varkenswangetjes met witloof en kroketten) en een vismenu (een verse zalmburger met sla en frietjes) en dan volgde de koffie.

In de namiddag ging het naar het Ondergoed-en Lingeriemuseum te Putte (provincie Antwerpen) en naar het Depositum Heemkundig Museum Het Molenijzer. Het heemmuseum werd opgericht in 1988 en geeft een beeld van het landelijk leven in Putte in de Zuiderkempen. Het lingerie en ondergoedmuseum werd geopend in 2006. Lydia Pellegrims leidde ons rond in het Lingeriemuseum. Heel wat kledingstukken kwamen aan bod: het corset, de open broek of de snelzeiker, het onderhemd, de gewone B.H., het maandverband, de onderrok, de combinaison en de broekrok.

Om 18u volgde de receptie met frisdranken, wijnen en bieren in het Erfgoedhuis Kortenberg en dat paste wel bij een dag met een temperatuur van 30 °. Daarna volgde de Brabantse koffietafel met sandwiches met hesp (ham) en kaas, met koffiekoeken en kramiek. Onze Dungense gasten keerden terug naar huis met twee exemplaren van het tijdschrift 'Curtenberg' en de cursus met 50 vragen over dieren in onze dorpen. Een geslaagde dag.